

STEDENTRIP

1



FOTO GETTY IMAGES



2



3



4

VERRAST DOOR LYON

Ontelbare Nederlanders die 's zomers over de Route du Soleil afzakken naar Zuid-Frankrijk passeren Lyon. Maar slechts weinigen realiseren zich hoe leuk deze derde stad van Frankrijk is. Gelegen aan twee grote rivieren met vele boetiekjes, restaurants en relaxte sfeer, is het perfect voor een zonnige stedentrip.

door **Tekst en foto's Katina Stavrianos**

De namiddagzon schijnt aangenaam over het zacht kabbelende water van de rivier Saône. Langs de kade wandelen verliefde stelletjes, leest een student een boek, zit een jong gezinnetje te picknicken. Wij belevan de rivier die deze stad zijn gezicht geeft vanaf een boot.

In het zuiden van de stad komt de Saône samen met Rhône, die andere rivier die onlosmakelijk met Lyon is verbonden. Daar schittert het iconische gebouw van Musée de Confluences, vernoemd naar de plek waar beide rivieren samenvloeien, in het zonlicht. Van wolkenpartij tot

prehistorisch schepsel: het futuristische gebouw, bestaande uit kristalglas, staal en beton, kreeg van de architect vanuit elke hoek een ander gezicht mee.

PANORAMA

Binnen leren we over de natuur en de mensheid, met twee vrijwel volledig intacte dinosaurusskeletten als absoluut hoogtepunt. Historie, modern, verrassend, kunstzinnig, eigenwijs; je zou kunnen zeggen dat in dit gebouw alles samenkomt dat Lyon heeft te bieden.

Goed startpunt voor een ontdekkingsreis door de stad is de heuvel Fourvière met zijn panorama-uitzicht over de stad. Al-

leen al het ritje naar boven met de ruim 120 jaar oude funiculaire is de moeite waard. De terugweg doen we wandelend door de wijk Vieux-Lyon. Ooit het centrum van de stad, tegenwoordig een van de best bewaarde renaissancewijken van Europa en met zijn smalle straatjes, vele winkeltjes en traditionele Franse restaurants, de perfecte plek om de stad te ervaren.

In deze wijk ook de voor Lyon zo ken-

merkende *traboules*: privédorrgangen achter gesloten deuren tussen soms wel vier huizenblokken die je van de ene straat naar een andere brengen. In de gangen, waarvan een deel is opengesteld voor publiek, worden we verrast door de mooiste binnenplaatsen. Dan weer versierd met prachtige binnentuinen, dan weer met te gekke streetart.

Streetart verrast ook in het voormalige zijde-district Croix-Rousse. Al sinds de middeleeuwen is Lyon de plek waar exclusieve zijde wordt gemaakt en hoewel lagelonenlanden de productie al lang en breed hebben overgenomen, wordt de meeste exclusieve zijde ter wereld nog steeds hier geproduceerd. De

hoge gebouwen in de wijk herinneren nog altijd aan de enorme weefgetouwen die zij onderdak gaven.

Tegenwoordig staat het stadsdeel vooral bekend als de plek van kunstenaars. Bij het 1200 vierkante meter grote street-artwerk 'Le mur des Canuts', komen beide samen; een immense trompe-l'oeil muurschildering brengt een hommage aan het leven in deze voormalige arbeiderswijk.

BOUCHONS

In de stad waar de beroemde chefkok Paul Bocuse het levenslicht zag, kan het niet anders dan dat eten een hoofdrol speelt. Met maar liefst 4000 restaurants komt de innerlijke mens hier niets te kort. Typisch voor Lyon zijn de bouchons; kleine, gezellige no nonsense restaurants met traditionele gerechten. Hier eet je tussen de locals, geen betere plek om een bruisende dag in deze levendige stad af te sluiten.

Innerlijke mens komt hier niets te kort



1 De Saône is een van de twee rivieren die door Lyon stromen. **2** De rijkversierde koepel van de De Notre Dame de Fourvière gelegen op de heuvel **3** Wandelen door de kunstenaarswijk Croix Rousse **4** De Jardin de Rosaire is geliefd bij veel Lyonnais **5** In de muurschildering 'Le mur des Canut' komen het heden en verleden samen **6** Overal in de stad leuke boetiekjes en horecagelegenheden, zoals dit stijlvolle taartenwinkeltje **7** Geniet van een vaartocht over de rivier **8** Het lekkerste van het lekkerste bij Les Halles de Lyon Paul Bocuse



Eten, drinken, slapen

Thuiskomen

Het historische pand van *Hôtel de Verdun 1882* is er een met geschiedenis en dat voel je direct wanneer je binnenkomt. De gezellig en tegelijkertijd stijlvol ingerichte entree vormt het hart van het hotel en voelt als thuiskomen. Overal in het hotel is wat te zien. Een mooi boek, een historische foto, de verzameling theeserviezen die goed zijn voor een glimlach en waar ook daadwerkelijk uit wordt gedronken.
hoteldeverdun1882.com

Traditioneel

Bouchons zijn traditionele restaurants ontstaan dankzij de 'moeders van Lyon' die in jarenlange dienst bij de rijke families van de stad de fijne kneepjes van het vak leerden. Zij brachten het eten van de rijken naar het gewone volk. Maar wel zonder ook maar iets te verspillen en dus vind je hier op het menu dus ook worst

van ingewanden of kalfshoofd. Waag het trouwens niet om iets te laten staan, de obers zullen het niet laten om je een (gespeeld) standje te geven. Zo ook bij *Les Lyonnais*, waar de tafels zijn gedekt met rood-wit geruite kleedjes en de muren behangen met fotoportretten van lokale beroemdheden gefotografeerd door de uitbater zelf.
bouchon-les-lyonnais.com

Wereldberoemd

Le Nord is een van de restaurants opgericht door de wereldberoemde Lyonnaise kok Paul Bocuse die gezicht gaf aan de 'cuisine du marché': verse, op de markt gekochte producten met veel room en boter. En dat is dan ook precies wat je nu nog altijd in zijn restaurants vindt.
maisons-bocuse.com

Klassiekers

Voor klassiekers als choucroute

pêcheur (zuurkool met zeevruchten) en steak tartare met rauwe eidooier, augurk en uitjes aan tafel bereid, ga je naar *Brasserie Georges*. Het restaurant met zijn sjiek geklede obers met lange witte schorten, is een begrip in Lyon en ver daarbuiten. Voor jarigen gaat het licht uit als zij met vuurwerk worden getraceerd op een *bonne anniversaire* met een houten draaiorgel. Iedereen klapt mee!
brasseriegeorges.com

Les Halles

Fijnproevers kunnen een bezoek aan *Les Halles de Lyon Paul Bocuse* niet aan zich voorbij laten gaan. In de overdekte foodhal vind je meer dan zestig kramen met alleen het beste van het beste: stapels oesters, rijen worsten, taartjes, ijs en macarons. Bij sommige kramen kun je ook aanschuiven om te eten.
halles-de-lyon-paulbocuse.com



Doen!

Geheime doorgangen

Laat je verrassen door de vele traboules, de verborgen doorgangen verstopt achter gesloten deuren, er zijn er honderden door de hele stad. De langste is *La Longue Traboule* die leidt langs vijf binnenplaatsen en vier huizenblokken. Ook mooi: de traboule tussen Rue Saint Jean en de Trois Maries, een kleurrijke doorgang die leidt langs de Italiaanse galerijen van 16e eeuwse gerenoveerde Italiaanse panden.

Shoppen

Liefhebbers van mooie spullen kunnen in Lyon hun hart ophalen. Overal waar je komt vind je de mooiste winkeltjes met design, vintage, kleding, meubels, sieraden. We waren gecharmeerd van *Boutique Chic & Eclectique* en keken onze ogen uit bij *Antiquités Marilyn*, de antiekwinkel waar de etalage letterlijk vol ligt met bergen poppen, maar ook met vintage sieraden, serviezen en andere bijzondere prullaria.

Kabelbaantje

Laat je met het kabelspoorbaantje naar de top van de heuvel Fourvière brengen vanwaar je een prachtig zicht op de stad hebt. Eyecatcher daar is de *Basilica of Notre Dame Fourvière* die als een kroon de heuvel siert. Via de Jardin du Rosaire,

livelingspark van vele Lyonnais, slinger je langs de rozenstruiken weer naar beneden.

Cocktails

Het *Grand Hotel Dieu* is gevestigd in een van de meest imposante gebouwen van de stad. Nog altijd komen in het openbaar toegankelijke gebouw aan de oever van de Rhône ook locals graag om te kijken naar de plek waar zij ooit het levenslicht zagen. In de imposante dôme waar ze nu heerlijke cocktails serveren, bevond zich vroeger namelijk de kraamafdeling van het ziekenhuis!
lyon.intercontinental.com

Beleef de rivier(en)

Maar liefst twee rivieren geven Lyon haar gezicht; De Rhône en Saône. Wandel er langs de oevers, drink er een drankje of of maak een vaartocht.
lesbateauxlyonnais.com

Samenkomst

Wandel door de wijk Confluence waar de Rhône en Saône samenkomen. Hier zie je een heel andere kant van de stad, met moderne architectuur van onder meer het Musée de Confluence of het opvallende 'puntslijper'-gebouw. Verder vind je er een haven en een winkelcentrum. Jongeren komen er graag samen in de horecagelegenheden met hun fijne terrassen.



Lyon City Card

De Lyon City Card is een handige manier om de stad te ontdekken. Hij geeft je toegang tot 27 musea, al het openbaar vervoer in de stad, een tour met een gids en korting op de rondvaarten over de Rhône en Saône. Prijs: van €26,90 tot €53,90 voor 24 tot 96 uur.
lyoncitycard.com

Zo kom je er

Wij reden met de trein in een kleine zeven uur vanaf Amsterdam Centraal naar Lyon. Daar gingen we op pad met de Nederlandse Helen Albada, samensteller van de reisgids *Time to Momo Lyon*, die ons de leukste plekje van haar woonplaats liet zien.
timetomomo.com
nsinternational.com