



## Hexagram 8 Bi - Zich Aansluiten

De Aaneengeslotenheid (W), Groeperen, Samenvatting, Unie, Overeenkomst, Assistentie, Coördinatie, Samenwerking, Ondersteuning, Groeperen, Samenkomen, Leiderschap

---

### De Tekst

**Zich Aansluiten brengt voorspoed. 1)  
(Bijvoorbeeld) het raadplegen van de I Tjing  
en volharden in het advies.**

**Deze hoogste vorm van de permanent werkzame kracht van het orakel 2)  
brengt afwezigheid van ongeluk. 3)**

**Ongeruste mensen naderen van alle kanten  
om zich aan te sluiten,  
want wie de I Tjing te laat bevrage,  
krijgt te maken met ongeluk of narigheid. 4)**

*1) Voorspoed door een goed resultaat, levensbevestigend geluk.*

*2) Deze tekst komt maar twee keer voor. Zie ook hex. 45 - 5. Het benadrukt de onfeilbaarheid van de kracht van het orakel in die zin dat het niet het orakel is, dat eventueel tekortschiet, maar wijzelf kunnen tekortschieten in de uitoefening van de instructies.*

*3) Eventueel beperkte, tijdelijke tegenslag, maar je hoeft niet langer onzeker te zijn.*

*4) Valkuil, afgrond, ramspoed, onheil, gevaarlijk, dodelijk, boosaardig, verderfelijk, het kwaad. Pech. Relatie met de dood, de levensstroom raakt geblokkeerd.*

Werkelijke eensgezindheid heeft een middelpunt, een leider bij wie, of een centraal idee waarbij men zich kan aansluiten. Er ontstaat dan vanzelf een organisatievorm die er duurzaamheid aan geeft, maar dat gebeurt alleen als daarvoor de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats aanwezig is.

Door zijn hoge positie heeft een leider grote invloed. Daarom raadpleegt de edelman, als hij zich bij anderen wil aansluiten, de I Tjing over de motieven van de leider, maar ook van zichzelf. Hij wil immers niet slachtoffer worden van diens tunnelvisie, noch van eigen misplaatst enthousiasme.

De I Tjing neemt hier zichzelf als een voorbeeld van Zich Aansluiten. Iedereen, die het orakel een vraag stelt, krijgt een relevant antwoord. Maar daarmee vindt er nog geen verandering plaats. Pas als wij het advies uitvoeren sluiten we ons werkelijk aan. Zich Aansluiten is dus een overgave, een loslaten van het ego, een zich invoegen in een groter geheel.

## De Lijnen

8 - 1

### Een Jin

Door vertrouwen te hebben en zelf betrouwbaar 1) te zijn heeft hij, of krijgt hij in/door Zich Aansluiten afwezigheid van ongeluk. 2)  
Anderen sluiten zich dan aan.  
Betrouwbaarheid is als een waterkruik die gevuld wordt: 3)  
van buitenaf komt er voorspoed. 4)

1) *Vertrouwen: oprecht, waarheidsgetrouw, betrouwbaar, vastgesteld, overeenkomstig, het vertrouwen dat je krijgt, het vertrouwen van de geesten is gewonnen.*

2) *Eventueel beperkte, tijdelijke tegenslag, maar je hoeft niet langer onzeker te zijn.*

3) *De kruik is een symbool van oprechtheid.*

4) *Voorspoed door een goed resultaat, levensbevestigend geluk. Dit is een vrije bewerking van een tekst, waarvan de vertalingen en interpretaties zeer uiteenlopend zijn.*

Een kruik wordt gevuld met water dat 'van boven' komt. (Regenwater is 'zegen'.) Dit eenvoudige, bescheiden voorwerp, dat het water geduldig bewaart tot iemand het nodig heeft en dan opnieuw gevuld kan worden, is altijd betrouwbaar en voor iedereen van waarde.

Zo is oprechtheid de basis voor elke relatie en kenmerkt dat ook het begin van iedere aansluiting.

Je bent nog onzeker en geïsoleerd en je doet nog niet actief mee, maar je verlangt er wel naar. Je weet dat jij er baat bij zult hebben. Als je solidair, hoffelijk en onpartijdig bent, maakt dat jou zo sterk dat jij je kunt aansluiten. Anderen zijn dan blij met jouw openheid en komen naar je toe om je te geven wat je zoekt. Het leidt tot onverwachte hulp, kansen, mogelijkheden en gebeurtenissen. En er komt nog meer, want een kruik kan steeds weer bijgevoerd worden. Er is genoeg voor iedereen.

N.B. Bij een zieke wijst dit op een spoedig herstel. (Jou)

8 - 2

### Twée Jin

Zijn innerlijke Zelf sluit zich aan bij anderen.  
Hij verliest zich niet  
en het orakel voorspelt voorspoed. \*)

1) *Voorspoed door een goed resultaat, levensbevestigend geluk.*

Als jij je zonder verlies van zelfrespect bij iemand wilt aansluiten hoeft je geen machinaties te gebruiken om de vriendschap van die ander te verdienen. Jullie kunnen elkaar helpen en ondersteunen en je krijgt aandacht, erkenning en ondersteuning. Daarbij gaat het er niet zozeer om de maatschappelijke ladder te bestijgen, hoewel dat niet uitgesloten is. Ga mee met de stroming van de energie, laat je leiden door je gevoelens en laat deze mogelijkheid om je aan te sluiten niet lopen.

N.B. De toestand van een zieke kan ernstig zijn. (Jou)

8 - 3

### Drie Jin

Hij sluit zich aan bij de verkeerde mensen.  
Dat zou niet kwalijk zijn?

Je bent onrustig en ambitieus en kunt deze instabiele situatie niet goed inschatten. Als je toch contact wilt maken bega je een vergissing, want hier hoor je niet thuis. Afstand houden of afstandelijk contact is nu het beste.

N.B. Doe hier geen zakelijke of financiële beloftes. (Jou)

8 - 4

### Vier Jin

Hij sluit zich uiterlijk aan bij waardevolle personen  
en volgt deze 'hogeren'.  
Het orakel voorspelt voorspoed. \*)

1) *Voorspoed door een goed resultaat, levensbevestigend geluk.*

In een ondersteunende positie kun jij nu openlijk jouw toegenegenheid tonen en de ander apprecieert dit op zijn beurt in hoge mate.

Laat je er ook niet van weerhouden om zelf een waardevol persoon te benaderen, indien deze kans zich voordoet. Hoog en laag werken hier heel goed samen.

8 - 5

### Vijf Jang

(Een voorbeeld van) Zich Aansluiten:  
Als de koning 1) gaat jagen  
zet hij aan drie kanten drijvers in  
en aan de voorkant laat hij het wild ontsnappen.  
Hij laat lopen wat zich verzet  
en hij accepteert wat toegeeft.  
De stedelingen 2) hebben geen aansporing nodig  
om zich aan te sluiten,  
want de 'hogere' maakt hen evenwichtig  
en brengt hen voorspoed. 3)

1) *De koning is een symbolisch personage, de spil van de sociale structuur.*

2) *Geletterde burgers met scholing, ontwikkelde mensen.*

3) *Voorspoed door een goed resultaat, levensbevestigend geluk. NB. Dit is een vrije weergave van een tekst die in de vertalingen talloze omstreden varianten kent.*

Wie een middelpunt voor anderen wil zijn moet niet om hun gunsten bedelen en dwingen, of imponeren, werkt ook niet bij het Zich Aansluiten. Laat de mensen vrijwillig naar je toe komen, een goed voorbeeld doet volgen. Mensen willen bij je

zijn, omdat jij iets hebt, waar zij iets aan hebben.

Zelf kun jij ook alleen maar uit vrije wil, met oprechtheid, toewijding en liefde tot Zich Aansluiten overgaan. Alleen dan zul je er baat bij hebben.

8 - 6

**Zes Jin**

**Wie zich te laat aansluit, heeft geen 'hoofd'. 1)  
Dan eindigt het niet goed (W)  
en komt er ongeluk of narigheid. 2)**

*1) Geen leider, geen resultaat, geen goede afloop, etc.*

*2) Valkuil, afgrond, ramspoed, onheil, gevaarlijk, dodelijk, boosaardig, verderfelijk, het kwaad. Pech. Relatie met de dood, de levensstroom raakt geblokkeerd.*

Wie te laat komt kan zich niet meer aansluiten. Dit is de aankondiging van een echec: zonder goed begin is er geen goed einde en zonder goed leiderschap kun je nergens op steunen.

Er is hier het ene probleem na het andere. Het is het einde van een connectie, een afscheiding is onvermijdelijk. Er is geen coördinatie, isolatie leidt tot niets.

Je verdwaalt, of strandt in het zicht van de haven.

Als je nog op tijd de juiste stappen doet, kun je het ongeluk wellicht afwentelen.